

Kei@ctief Raak Weerde

Weerkerende wekelijkse activiteit

Raak jij tijdig op onze wandeling?



Wandelen is een gezonde bezigheid. Het zorgt voor lichamelijk en geestelijke gezondheid. Wij willen met onze vereniging een duwtje in de rug geven. Elke donderdag om 14 uur aan de kerk in Weerde. **Wij wandelen +/- 9 km op een rustig tempo.** Voor een parcours zorgen we in het begin zelf maar zal in een later stadium zijn weg wel vinden. Gidsen en ideeën zijn welkom.



Wanneer?	Elke donderdag om 14u
Waar?	Kerk van Weerde.
Deelname?	Gratis.
Inlichtingen?	www.Kwbweerde.be

U kent ons niet?

kwb werd Raak. Surf eens naar onze website: www.kwbweerde.be

Raak Weerde is een dynamische **socio-culturele beweging voor mannen, vrouwen en gezinnen.**

Ze biedt leden of niet-leden tal van mogelijkheden om deel te nemen aan een brede waaier van activiteiten waar iedereen zijn gading vindt. Wekelijks bieden we leuke, interessante en creatieve activiteiten aan. Wenst u een bezoek of per e-mail op de hoogte te worden gehouden van onze activiteiten: Graag een seintje naar info@kwbweerde.be